

Kleopasdagen

Met ruimte voor:

gebed

onderricht

avondmaal

en dagelijks
een persoonlijk gesprek



Kleopasdagen

retraites in stilte
voor deelnemers van alle denominaties

Info/opgave:

www.kleopasdagen.nl

Via email

kleopasdagen@gmail.com



Onder leiding van:

Wiebe en Gemma de Groot

Tel. 0341-414086

Secretariaat:

Antoinette de Bruijn-Ambags

Tel.030-6012068

Samenwerking met :



Evangelisch Werkverband
binnen de Protestantse Kerk in Nederland

Eendrachtstraat 29-A

3784 KA Terschuur

www.ewv.nl



New Wine Nederland

Kruisboog 22

3994 AE Houten

www.new-wine.nl



Charismatische Werkgemeenschap
Nederland

Dorpsstraat 36

2959 AG Streefkerk

www.cwn-cwj.nl



Kleopasdagen

Retraite met begeleiding in :

stilte

rust

bemoediging

gebed

thuiskomen

Retraite

Een retraite in volledige stilte waarin het gaat om geestelijke groei, innerlijke genezing en bevrijding. In deze dagen mogen we ervaren dat het woord uit de Hebreeënbrief (Hebr. 4:12) werkelijkheid mag worden: "Want het Woord van God is levend en krachtig...", het ontleedt de bedoelingen en gedachten van een mens. Het Woord van God geeft niet alleen inzicht; het troost, bevrijdt en geneest bovendien.

De Kleopasdagen worden verzorgd door een team dat bestaat uit vier tot acht personen, waaronder een of twee predikanten.

Retraitedagen

Do. 5 mrt. t/m zo. 8 mrt. 2020 HELVOIRT
Do. 9 juli t/m zo. 12 juli 2020 LEUVENHEIM
Do. 29 okt. t/m zo. 1 nov. 2020 LEUVENHEIM

Aankomst: 17.00- 18.00 uur en sluiting 16.00 uur

Adres: Beziingscentrum Emmaus
Udenhoutseweg 15,
5268 CG HELVOIRT

Adres: Retraitecentrum Klein Sion
Arnhemsestraat 60
6974 AK LEUVENHEIM

Bijdrage: 3-daagse retraite : € 190,=

Vragen : Gemma en Wiebe Tel. 0341-414086

Stilte

Stilte

om je te kunnen concentreren
Jezus zocht de stilte en ontmoette zijn Vader

Rust

op adem komen bij God en jezelf
tot jezelf komen

Er moet niets

je mag bemerken dat het Woord van God geeft:
bemoediging, correctie, inzicht, uitzicht, bevrijding,
genezing en het laat je thuiskomen bij je Schepper

Ontmoeting

met de God van de Schriften, met jezelf en met de
ander

Bemoediging

je leven in het licht van Christus
de zingeving van je leven

Troost

o.a. door bijbelteksten en onderwijs
tot verdieping komen

Kleopasdagen

De Emmaüsgangers (Lucas 24: 13-19)

Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadië van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen.

Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden.

Hij vroeg hun: 'Waar loopt u toch over te praten?'

Daarop bleven ze somber gestemd staan.

Eén van hen, die Kleopas heette, antwoordde: 'Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?'

Jezus vroeg hun: 'Wat dan?'

Tijdens de Kleopasdagen loopt Jezus met je mee.